



Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor Welten Benzenrade

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende koerier is woensdag 7 sept. 2022 tot 12.00u. Kopij en advertenties stuurt u naar welterkoerier@gmail.com

Aanleveren kopij voor de Welterkoerier.

Kopij en foto's t.b.v. activiteiten in Welten kunt u uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) laten toekomen. Dit onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Teksten dient u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto's en logo's apart in JPEG, advertenties altijd aanleveren in zwart-wit PDF-formaat. Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten die niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben worden plaatsings-kosten berekend.

ACTIVITEITEN

Iedere dinsdag in Gemeenschapshuis
Seniorensociëteit St. Martinus, 13.30 uur

Iedere woensdag in Gemeenschapshuis
van 14.30 tot 16.30 u
- 'ontmoet Welten-Benzenrade'
- Breicafé

Iedere donderdag
- viskraam bij de Plus
- bridgen in A Gene Bek, 19.30 uur

Iedere vrijdag bij de Plus
Foodtruck Wat maak je menu?

Iedere zaterdag bij de Plus
Foodtruck AlaBonneur

KALENDER

KALENDER

Zat 9 juli : Kindertheatervoorstelling in
Gemeenschapshuis, 19 uur en

Zon 10 juli: Kindertheatervoorstelling in
Gemeenschapshuis, 14 uur

Zon 10 juli: Open Imkerijdag, Villa Eikhold,
Van 12 tot 16 uur

Zon 10 juli: Open dag en Jubileumfeest
Yoga Kring Limburg, vanaf 13 uur
Weltertuintstraat 22

Vrij 15 juli: Openluchtconcert TOG,
Bij café Teerling, 19 uur

Zon 17 juli: Bakdag 't Bakkes va Welte, 13 uur

Zon 21 aug: Bakdag 't Bakkes va Welte, 13 uur

Zon 18 sep: Weltesje Dreum, 't Bakkes va Welte

EEN GROOT DANKJEWEL VOOR MARION

Aan alles komt een einde.

Na jarenlang actief te zijn geweest om bij te dragen aan het verbinden van mensen in onze wijk, heeft Marion Geurts besloten dat het tijd is om een stapje terug te doen. Marion heeft met ziel en zaligheid gewerkt als secretaris van het bestuur Buurtgericht Werken Welten Benzenrade. De laatste jaren heeft zij daarnaast ook nog de totstandkoming van de Welterkoerier voor haar rekening genomen. Voorwaar, een prestatie van formaat.

Wij verliezen met het vertrek van Marion een bijna onmisbare kracht die met haar inzet en menslievendheid een trots boegbeeld was voor onze wijk en zo ook door de omgeving buiten het Weltense werd gezien. Namens het bestuur danken wij Marion dan ook voor haar tomeloze inzet voor onze buurten en wensen haar veel plezier met al haar andere activiteiten, waarvan vast en zeker veel zich in Welten zal blijven afspelen.

Theo de Groot

Voorzitter Buurtgericht Werken Welten Benzenrade



Disclaimer:
de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen in deze uitgave.

Info pagina

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer:	112
Gemeente Heerlen:	14045
Beheerder Gemeenschapshuis:	0652683388
Sociaal Buurtteam:	045 7111551
Martinuskerk:	5713225
Politie:	0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via Centrale voor acute gevallen:	0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz	
RD4:	5437186
Nightcare:	5778844
Ziekenhuis:	088-4597777
Dierenambulance:	0900-7009000
Alg. maatschappelijk werk:	045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld:	5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis):	0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:	5718501
Bureau voor rechtshulp:	5719551
Kindertelefoon:	0800-0432
Meldpunt Overlast en Openbare Ruimte:	14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:	
Binnen kantoor tijden	088 506 7700
buiten kantoor tijden	088 506 6262
SPIE, elektriciteit/ straatverlichting/gas:	088 945 0850
Water:	0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie **Welterkoerier**:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon **BWWB Welterkoerier**
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: [Buurtgericht Werken Welten Benzenrade](#)

Uw onderneming promoten? Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75
1/1 pagina: € 125

Alle prijzen gelden per editie.
Bij structureel adverteren
ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar
welterkoerier@gmail.com

BERICHT VANUIT DE GEMEENTERAAD

We zijn begonnen!

Raadsvergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen zijn gestart.

Iedere maandagavond zitten we als OPH fractie bij elkaar om de actualiteit te bespreken, maar ook de agenda's van de commissies en de raadsvergadering. Wat ik tot nu toe heb meegemaakt zijn het allemaal zeer volle agenda's met heel veel leeswerk. De meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken.

Coalitieakkoord van 8 partijen

Kijk ik naar het nieuwe coalitieakkoord dan blinkt dit helaas niet uit in concreetheid. Heel vaak worden termen genoemd als "we gaan onderzoeken", "we willen heel graag", "we gaan op zoek"... Volgende om als oppositie hierop de wethouders te blijven bevragen hoe ze dit gaan doen en welke resultaten behaald zijn.

Commissie Economie, Bestuur en Financiën (EBF)

Zelf ben ik namens de OPH toegetreden tot de commissie EBF. 14 juni hadden we de eerste bijeenkomst waarbij oa de verzelfstandiging van het Termenmuseum en de nieuwbouw op de agenda stonden. In 2025 moet dit gereed zijn. De historie en de Romeinse afkomst van Heerlen moet dan een prachtige (inter)nationale boost krijgen. Kosten 30 miljoen (op dit moment). Met de inflatie en de ontwikkelingen in de bouw ben ik bang dat we al snel op 35 miljoen zullen uitkomen en wie weet nog wel hoger. Als OPH een dossier om goed te blijven volgen.

Actief voor Welten

Ik ben al door verschillende mensen aangesproken en gevraagd om iets voor hun te betekenen. Een recent voorbeeld, waarbij onze ondernemers verrast werden door de gemeente om de blauwe lijnen opnieuw te gaan schilderen en dus alle parkeerplaatsen geblokt werden in de Weltertuintstraat op 29 juni. Afspraak na overleg tussen de wethouder en mij is gemaakt dat de schilderwerkzaamheden om 7.00 uur starten en dan beginnen bij de winkels. Rond 9.00 uur is men daar dan klaar en kan er gewoon weer geparkeerd worden. Resultaat is minimale overlast voor onze winkeliers.

Geniet van de zomer

Ik sluit af met u allen een prachtige zomer toe te wensen. Ik juli en augustus is zomerreces en zijn er geen raadsvergaderingen. In de tweede helft van dit jaar kom ik weer bij u in de lucht om u op de hoogte te houden over het reilen en zeilen in onze gemeente en vooral onze mooie wijk Welten.

Rolf Rozestraten

Openlucht Concert

T.O.G. op 15 juli



Muziekvereniging T.O.G. luidt op vrijdag 15 juli de zomervakantie in met een openlucht concert. Het is sinds 2015 een traditie om midden op de Weltertuintstraat, ter hoogte van Café Teerling / bij Bert, met dit concert het seizoen af te sluiten. Hiervoor wordt tijdelijk de doorgaande weg afgesloten en het podium op straat ingericht. Het Jeugdorkest Welten en het harmonieorkest voeren een licht en zomers muzikaal programma voor u uit. De entree is vrij en we hopen veel bezoekers te mogen trakteren op een gezellige avond. Het concert begint om 19:00 uur.

Wilt u ook nog het Jeugdorkest Welten op het WMC in actie zien, kom dan aanstaande zaterdag 9 juli naar het Stadspark in Kerkrade. Vanaf 13:00 uur geven onze jeugdleden hier acte de présence tijdens het WMC Fringe Festival. Tijdens dit Festival worden muzikanten in de gelegenheid gesteld om zich te presenteren aan het WMC publiek, zonder deel te hoeven nemen aan de wedstrijden. Een mooie kans voor onze jeugd om van zich te laten horen.

En in de vorige Koerier al aangekondigd: ná de zomer-vakantie wordt het 50-jarig jubileum van de Waltine Kapel op zondag 18 september op ludieke wijze bij 't Bakkes in Welten gevierd. Het belooft een dag vol muziek en gezelligheid te worden in een unieke sfeer. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Wij wensen u een mooie zomervakantie en hopen u graag te ontmoeten op onze activiteiten!

Open Imkerijdag

Op 10 juli houdt de vereniging Euregio Imkers Open Imkerijdag bij Villa Eikhold op de Valkenburgerweg, tussen 12 en 16:00 uur.

Belangstellenden krijgen dan informatie over bijen en bijenhouden. Tevens worden er enkele activiteiten uitgevoerd. Graag tot ziens!

TUSSEN HEMEL EN HEL

Een jeugdtheaterproductie van Theaterwerkplaats ZIE

De voorstelling neemt je mee in de wereld van de engelen en demonen, niks is wat het lijkt als sommige engelen opeens niet meer zo aardig blijken te zijn. Wat doet God in de hel, een demon in de hemel en wat hebben zielenvangers hiermee te maken? Wil je hierachter komen? Kom dan naar de nieuwste productie: "Tussen hemel en hel" van de kidsgroep: "De super pizza's".

Regie: Jessica Smits

Aanvang: zaterdag 9 juli: 19:00u en
zondag 10 juli: 14:00u

Locatie: GEMEENSCHAPSHUIS WELTEN,

Entree: € 5,-

Reserveren: ziereserveringen@gmail.com

Voorinschrijving boek

"Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving"

Omdat Welten/Benzenrade en Ubachsberg veel met elkaar gemeen hebben, bestaat er onder onze buurtbewoners wellicht ook interesse in dit unieke boek, waar in 44 hoofdstukken met prachtige foto's, verteld wordt hoe Ubachsberg en omgeving, de bezetting en bevrijding beleefde.

Graag geven wij u de gelegenheid om tot 15 augustus in te schrijven op dit mooie boek.

Bij voorinschrijving, kost het boek € 17,50 en na de presentatie op 17 september € 20,00. U kunt inschrijven via een overboeking van € 17,50 op Regio-bank rekening-nummer NL90 RBRB 0943 4221 59 t.n.v. Heemkunde Voerendaal o.v.v. van uw naam en adres; betreft Boek WO2 Ubachsberg

U kunt het boek op 17 september vanaf 18.30 uur afhalen in het MFC 'De Auw Sjoëël' Oude Schoolstraat te Ubachsberg. Daarna bij boerderijwinkel Gebr.Spee, Oude Schoolstraat 2c, Ubachsberg. Bij gewenste verzending zullen portokosten worden doorberekend.

Informatie: Jean Schneiders,
ubachsberg@heemkundevoerendaal.nl

Welten *nodigt uit!*

Chapeau Uitvaartzorg

Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart

Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar indien u ons nodig heeft.

Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart in de avonduren en in het weekend.

Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg dan kiest u voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart.



Uw uitvaartverzorger
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl
www.chapeau-uitvaartzorg.nl



- Her- en verstelwerk aan kleding.
- Maatkleding voor dames, heren en kinderen.
- Ontwerpen en (ver-)maken van:
 - Bruids- en communiciekleding.
 - Gelegenheidskleding.
- Het vermaken en maken van gordijnen.
- Herstellen van leren kledingstukken.
- Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

Atelier 't Schaartje

Dr. Goossensstraat 46
6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067
Email: tschaartje@bima.nl
www.Ateliertschaartje.nl

Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, of op verzoek ook service aan huis.



Wij zijn met vakantie van 16 t/m 27 augustus

Van der **Bijl** Optiek

Weltertuijnstraat 68-A 6419 CV Heerlen
045 - 571 40 42
info@vanderbijloptiek.nl



SHOP.GOULDSTEEN.NL

Welten *nodigt uit!*



**gratis
spreekuur**

DINSDAG 15.30 - 17.00 UUR
DONDERDAG 17.00 - 18.00 UUR

045-5713888

Ruys de Beerenbroucklaan 16, Heerlen
www.luijtenadvocaten.nl

**FAMILIERECHT
EN ERFRECHT
SPECIALISTEN**



Luijten
advocaten



**zorgeloos op weg naar
een vakantiecheck!**



GARAGEBEDRIJF WILLEM BOSCH

WELTERLAAN 49
6419 CN HEERLEN
045-574 00 31
WILLEMBOSCH.NL

SKIN TECH[®] NATUURLIJKE HUIDVERBETERING
PHARMA GROUP

RRS HA Eyes[®]

Behandeling tegen wallen en donkere kringen onder de ogen

Vermoeide blik?

- ✓ Vermindert vochtwallen ('puffy eyes')
- ✓ Voedt en verstevigt de huid
- ✓ Verlicht donkere kringen onder de ogen



**Wilt u ook een frissere blik?
Informeer naar uw
mogelijkheden!**

WAT ZIE JE ER GOED UIT!

—Praktijk voor injectables—

Rector Poelsplein 2 - 6419 CZ Heerlen
info@watziejeergoeduit.nl
www.watziejeergoeduit.nl

www.welkominwelten.nl

't BAKKES

bakt in de zomer voor de thuisblijvers

Het eerste lustrum van 't Bakkes is verleden maand op gepaste wijze gevierd met heerlijke vla, prachtige muziek en heel veel blije bezoekers. Bezoekers gaven aan dat ze het jammer zouden vinden als er tijdens de vakantie bij 't Bakkes geen vla gebakken zou worden. Dat vinden de vrijwilligers van 't Bakkes ook en daarom worden er, voor de thuisblijvers en voor diegenen die niet naar Park-City Live gaan, ook in juli en in augustus bakdagen georganiseerd.

17 juli is zelfs een bakdag waarvoor je je vakantie zou moeten verschuiven want dan zingt de hele middag onze muzikale duizendpoot Paul van Loo. De programmering van de muzikale omlijsting bij 't Bakkes is altijd aan veranderingen onderhevig. Het zou zomaar kunnen zijn dat er nog een speciale act aan toegevoegd gaat worden. Dus omrand 17 juli rood op de kalender.

Omdat de Welterkoerier nu met vakantie gaat wordt je er na vandaag niet meer aan herinnerd dat op 21 augustus ook gebakken wordt, dus reserveer ook die dag. Het is nog niet duidelijk wie er dan gaat optreden.

Op 17 juli en op 21 augustus gaat de poort bij 't Bakkes om 13.00 uur open en om 17.00 uur weer dicht.

De bijen en de imkers in de Loorenhof hebben hard gewerkt en heel veel honing geproduceerd. Tijdens de komende bakdagen wordt deze heerlijke Weltense honing verkocht voor € 5,00 per potje.

't Weltesj Sjpeltbroëd blijkt steeds meer in de smaak te vallen, zelfs zo goed dat we steeds mensen teleur moeten stellen. Zowel voor het aantal vlaaien als het aantal broden dat we op een bakdag kunnen bakken lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Dit betekent dat na een bepaalde tijd het brood en de vla volledig uitverkocht is. Afgelopen bakdag hebben de bezoekers die na half vier kwamen dit reeds ervaren. Onze excuses hiervoor.

De vrijwilligers van 't Bakkes va Welte wensen je hele prettige vakantie.

Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar jo@klavora.nl of kijk op www.deloorenhof.nl of op facebook.com/loorenhof

Mocht het slecht weer zijn dan gaan de bakdagen niet door. Kijk bij twijfel in ieder geval even op www.deloorenhof.nl

BREICAFE

Het Breicafé is op 18 mei gestart in het Gemeenschapshuis. Op dit moment is er een klein groepje aan de slag gegaan. Maarre ... waar blijven al die hobbyisten, die haken, borduren, breien en frivolités kunstenaars? Trouwens: mannen zijn óók welkom, want in de oude vissers- en berggemeenschappen breiden de mannen ook. Dus... zijn er allicht mannen die ook breien! Er zijn zelfs breiboeken door mannen geschreven. De beroemde Zweedse mannen die een grote hit hadden met hun kerstballen boek: volledig gebreide kerstballen! Of de zeer bekende ontwerper uit Engeland Kaffe Fasset, die een imperium heeft opgebouwd met de meest exclusieve ontwerpen en wolsoorten. Geen enkele smoes of uitvlucht meer om niet de breipennen of de haaknaald ter hand te nemen en zich bij de groep in het Breicafé in Welten aan te sluiten.

We zijn er op de woensdagmiddag van ongeveer half drie tot ongeveer rond de klok van vier, daarna gaat ieder op huis aan. De laatste keer voor de zomervakantie is op woensdag 13 juli en op woensdag 14 september herstart! Dan wordt het Breicafé ook officieel ingeschreven bij de landelijke organisatie, en zijn we als Breicafé ook meteen aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Breicafé's ! Van New York tot Portland, van Londen tot Stockholm en van Amsterdam tot Welten.

Het Breicafé is er niet alleen voor mensen die breien, ook voor degene die de haaknaald hanteren, borduurkunstenaars of andere handwerktechnieken. Tot spoedig!

robrecht
juridisch advies

**Een uur gratis juridisch
advies bij u thuis?**

*Ik kom graag langs voor een goed gesprek
en een lekker kopje koffie. Bel of mail mij gerust
voor een afspraak.*

Rob Luijten, Juridisch adviseur

Robrecht juridisch advies
Weltertuijnstraat 16
6419 CT Heerlen

Tel +31 (0)6 51 08 63 39
Mail rob@robrechtadvies.nl
Web www.robrechtadvies.nl

Langs oude wegen

De eeuwenoude Oàker wèg - weg van Kunrade naar Aken

Rectificatie! Ja, ik weet het, ja, ik zag het te laat, ja, ik ben terecht op de vingers getikt: het Klein Weegske loopt niet langs de snelweg A76, dat is de Welterweg! Dit heb ik verkeerd geschreven in mijn vorige artikel Langs oude wegen. Excuses; wat een misser.... Oh, oh, oh.

Die Welterweg is een belangrijke verbindingsweg geweest tussen Kunrade, Voerendaal en Welten. De Valkenburgerweg hebben de Romeinen aangelegd. Zij hielden van rechte, strak doorgetrokken wegen en negeerden heuvels en natuurlijke krommingen. De routes die de oorspronkelijke bewoners namen kronkelden om watertjes en bosjes, dwars door akkers en vlak langs beekjes. Zo'n weg had vele bochten en liep niet langs een strakke lijn. Al die eeuwenoude paden laten dat patroon zien van bochten en onverwachte wendingen. Aangepast aan het natuurlijke landschap.

De Welterweg is zo'n weg, als onderdeel van een langere route namelijk de route van Kunrade naar Aken. Waar precies deze weg begon ... is moeilijk terug te vinden. Maar wel het verloop ervan : die is nu nog te volgen. Als je start in Kunrade vlakbij de brug onder de snelweg A76 en je loopt via de Welterweg naar Welten, kom je op de viersprong met de twee holle wegen; de Breedeweg en het Klein Weegske. Nu wordt het even lastig, omdat het gedeelte dat vroeger dóórliep naar het kruisbeeld op de kop van de Mergelweg nu een verhard gedeelte is geworden en de looprichting van de Oàkerweg onderbroken wordt. Door asfaltering en snelweg. Dat is het lot van al die oude routes, ze verdwijnen door wegaanleg, nieuwbouw en vergetelheid.

Je zult dus even het asfaltpad omhoog moeten volgen om bij de voetgangersbrug uit te komen over de A76 en om die brug over te steken. Trappen omlaag en door. Bij de prachtige enorme boom – grauwe abeel – sla je af naar rechts en volgt de route, waarbij je ongemerkt weer op de oude Oàkerweg ben gekomen.

Kijk eens naar je voeten en realiseer je dat je voeten op een eeuwenoud pad lopen, dan loop je toch anders erover heen. Al lopend bereik je de Daelsweg, die je recht over steekt. `Hier wordt de

weg een echte authentiek oude route en via de holle weg loop je richting het Imstenraderbos. Dit bos ligt er al eeuwen en eeuwen en was vroeger, vooral in de Middeleeuwen nog veel uitgestreker. En als je deze weg zou volgen, gebruik makend van oude kaarten, kom je uiteindelijk uit op de markt in Aken. Zo liepen onze voorvaders hier: met eieren en boter naar de weekmarkt in Aken. En 's avonds weer terug. In het donker met alle gevaren die er toentertijd waren op de loer. Soldaten, rovers, wolven, vijandige bewoners. Geen pretje.

Nu is het voor ons een dagtrip met alle gemak van goed schoeisel, eten en drinken onderweg en vaak verlichting op de weg. Zonder gevaren. Het zou een uitdaging zijn om deze route in het donker te lopen en dan lopen je voeten niet alleen een eeuwenoud pad, maar dan kun je ook ervaren hoe onze voorouders zich hebben gevoeld. En hoe sterk en dapper ze waren.

Kitty van Hove-Reijnaerts (kvanhove@planet.nl)

KOERIERTJE

GEVRAAGD

Wie wil mij een keer in de 14 dagen, 3 uur à 15 euro per uur, komen helpen bij het schoonmaken van ons huis in Kunrade?
Mobiele nummer: 06 515 78 956

=====

VERKOOP

Tweedehands kleding en spullen verkoop!
zaterdag 23 juli, van 12.00-15.00 uur
Dr. Ir. Bungestraat nrs. 33, 35, 37, 39
Wij willen "ontspullen" en hebben kleding en Meer in prima staat voor een mooi prijsje!
Kom je gezellig aanlopen?
Van harte welkom, namens de bewoners

=====

GARAGESALE

Op zondag 24 juli is er aan de Thun 56 en 58 een kleine maar gezellige garagesale.
Daar is van alles te koop voor een klein prijsje.
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 u. (het bevindt zich in het hofje)
De koffie staat klaar!
familie Thónissen en familie Vonk.

Polis

Het woordje “polis” komt overeen met het Griekse woord voor stad (“polis”), maar is daar niet van afgeleid. Ons woordje polis is terug te voeren tot het oud Italiaanse woord “polizza” (=ontvangstbewijs), dat weer afkomstig is van het Latijnse “pollicitatio” (=belofte of overeenkomst).

Als u een polis afsluit, heeft u een overeenkomst gesloten met een verzekeringsmaatschappij. De polis is het bewijs van die overeenkomst. Daarin staat wat en wie verzekerd is, wat er onder de dekking valt en onder welke voorwaarden u akkoord bent gegaan.

Ik wil meer weten over welke polissen allemaal kunnen worden afgesloten en stap binnen bij Van Geijn Assurantiën aan de Weltertuintstraat 66.

Paul van Geijn, de directeur van het bedrijf, heet mij welkom en is bereid mijn vragen te beantwoorden onder het genot van een bijzonder lekker bakje koffie.

Behalve verzekeringsadviseur voor particulieren en bedrijven, is Paul ook hypotheekadviseur en sinds 2013 houder van een administratiekantoor en adviseert hij particulieren, midden- en kleinbedrijf en zzp-ers.

De geboren Gelderlander woont al 42 jaar in Limburg en kocht in 2003 het pand van de Weltense slijterij Kleijnen (weet u nog?). Het pand werd in twee delen opgesplitst, een deel ten behoeve van het assurantiekantoor van Paul van Geijn en het andere deel kwam in gebruik bij de één jaar oudere broer van Paul, Bob van Geijn, die aldaar zijn mooie wijnhandel begon onder de naam “De Wijnproever van Welten”.

De vraag “Hoe kom ik aan nieuwe klanten?”, vulde Paul van Geijn op geheel eigen wijze in. Paul had een oldtimer gekocht, een Fiat 500 uit 1969, en zette deze als reclameobject in bij allerlei evenementen. Het rode autotoetje was een echte blikvanger.

Niet altijd werd door deelnemers aan die evenementen zachtzinnig met de oude Fiat omgegaan en bij één gebeuren werd de rode Cinquecento zelfs omgeduwd, zodat deze op zijn kant kwam te liggen en behoorlijke schade opliep. Je zou verwachten, dat Paul hierover zeer ontsteld was, maar nee; integen

deel. Iedereen sprak over dat arme autotoetje van Van Geijn en de naam was gevestigd. Subliem!

Alras kreeg Paul het steeds drukker en inmiddels heeft hij een bestand van zo’n 800 à 900 klanten en breidde hij zijn bedrijf uit met nog een financieel adviseur (Nancy Vollema) en een commercieel medewerkster (Marlies Hermans).

Iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog de rel rond de woekerpolissen, die door verzekeraars waren aangeboden. Veel consumenten lieten zich verleiden tot onwaarschijnlijk hoge renten op die polissen en kwamen bedrogen uit. Vele rechtszaken hierover volgden.

Het bedrijf van Paul Van Geijn onderscheidt zich door volstrekte onafhankelijkheid en een realistisch geboden perspectief. Via hem werden geen woekerpolissen afgesloten. Hij waarschuwde mensen zelfs voor te hoge verwachtingen en kreeg gelijk.

Paul van Geijn is een no-nonsense-figuur. What you see is what you get, om het in goede Nederlands te zeggen.

Helaas is de charme ervan af, zegt Paul. “Het is geen mensenwerk meer; alles gaat digitaal en de jeugd is al helemaal niet meer geïnteresseerd in tussenpersonen; die sluiten rechtstreeks de polissen af bij de verzekeraars. Assurantiëtussenpersoon is een uitstervend beroep”.

Maar Welten mag blij zijn met onze Paul en zijn adviezen.

À propos: als je in Zweden een polis wilt hebben, staat opeens de politie voor je neus, maar dat is een heel ander verhaal.

Fijne zomer! Anton Winnikes

Taal van de mam

door Ger Prickaerts

Kat

Daagboek van 'ne hónk,
loat mich neet lache
bla bla blaf blaf.
Wie sjarmanter, eleganter
zint vier katte mit ós
besjaafd en verfiend miauw.