

Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

Welterkoerier

Wijkblad voor *Welten Benzenrade*

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende koerier is woensdag 19 mei 2021 tot 12.00u. Kopij en advertenties stuurt u naar welterkoerier@gmail.com

Aanleveren kopij voor de Welterkoerier.

Kopij en foto's t.b.v. activiteiten in Welten kunt u uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) laten toekomen. Dit onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Teksten dient u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto's en logo's apart in JPEG, advertenties altijd aanleveren in zwart-wit PDF-formaat. Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten die niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben worden plaatsings-kosten berekend.



28 & 29 mei

Herdenking 4 mei

Op bescheiden wijze en in een klein gezelschap, werden op 4 mei toch de oorlogsslachtoffers herdacht. Door allerlei omstandigheden leek de herdenking niet plaats te kunnen vinden. Daarom werd er ook geen aankondiging geplaatst in de Welterkoerier.

Dat maakte het niet minder mooi. Drie leden van Harmonie TOG speelden een herdenkingslied tot vlak voor 8 uur vanuit de grote klokkentoren van de Martinus Kerk. Hun eigen compositie was bijzonder en ook indrukwekkend.

Na de twee minuten stilte, hield Kapelaan Blom een korte toespraak en samen werd het Onze Vader uitgesproken.

Adri Blank, voorzitter van de Heemkundevereniging en Theo de Groot, voorzitter van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade, legden een bloemstuk bij de herdenkingsplaat voor de kerk. De plaque met namen uit het verleden is een geschenk van de Heemkundevereniging.

Ondanks corona en ondanks slecht weer, blijft het van groot belang dat we elk jaar deze traditie in stand houden. Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer in grotere getale bij zijn en kunnen we er een grootse herdenking van maken. Juist deze tijd maakt ons er des te meer van bewust dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hopelijk mogen we daarom volgend jaar vele inwoners en vooral meer jongeren begroeten.



Info pagina

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer:	112
Gemeente Heerlen:	14045
Beheerder Gemeenschapshuis:	0652683388
Sociaal Buurtteam:	045 7111551
Martinuskerk:	5713225
Politie:	0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via Centrale voor acute gevallen:	0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz	
RD4:	5437186
Nightcare:	5778844
Ziekenhuis:	088-4597777
Dierenambulance:	0900-7009000
Alg. maatschappelijk werk:	045-5604004
Centr. meldpunt huiselijk geweld:	5740815
Huiselijk geweld: Veilig Thuis (gratis):	0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:	5718501
Bureau voor rechtshulp:	5719551
Kindertelefoon:	0800-0432
Meldpunt Overlast en Openbare Ruimte:	14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:	
Binnen kantoor tijden	088 506 7700
buiten kantoor tijden	088 506 6262
SPIE, elektriciteit/ straatverlichting/gas:	088 945 0850
Water:	0800-0233040

Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:
welterkoerier@gmail.com

Contactpersoon BWWB Welterkoerier
Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Secretariaat:
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade
info@bwwb.nl

Website: www.bwwb.nl
Facebook: [Buurtgericht Werken Welten Benzenrade](https://www.facebook.com/BuurtgerichtWerkenWeltenBenzenrade)

Uw onderneming promoten? Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40
1/2 pagina: € 75
1/1 pagina: € 125

Alle prijzen gelden per editie.
Bij structureel adverteren
ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar
welterkoerier@gmail.com

Online themabijeenkomst

ANDERS IS EIGENLIJK HEEL NORMAAL



Wanneer
Dinsdag 18 mei 2021
Hoe laat
19.00 tot 21.00 uur
Waar
Online via Teams
Toegang
Gratis
Voor wie
Iedereen die geïnteresseerd
is, is van harte welkom!
Aanmelden via
themabijeenkomsten@mondriaan.eu

Anders is eigenlijk heel normaal

Wist je dat 1 van de 4 Nederlanders jaarlijks psychische klachten krijgt? Heel normaal dus! Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad; in de supermarkt, op straat, in een flatgebouw of elders in de wijk. Je komt mensen tegen die psychische hulp nodig lijken te hebben en anders doen dan jij of ik. Weet jij welke signalen of symptomen er bij psychische klachten kunnen horen? Weet jij wat je in zo'n situatie voor jezelf of voor anderen kunt betekenen?

Mondriaan geeft je inzicht in de rol die jij als burger kunt vervullen

Tijdens deze online themabijeenkomst maak je kennis met Mental Health First Aid. Dit is een training (een soort EHBO, voor psychische klachten) waarin we het belang van het normaliseren & vroeg signaleren van psychische klachten interactief bespreken. Ook komt er een ervaringsdeskundige aan het woord die vanuit zijn perspectief hierover kan vertellen.

We zien je graag bij deze interactieve online themabijeenkomst, want hoe meer mensen kennis over dit thema hebben, hoe beter we elkaar kunnen helpen.

Aanmelden is verplicht
Stuur vóór 17 mei 2021 een mail naar:
themabijeenkomsten@mondriaan.eu
Op 17 mei ontvangt u de groepslink via teams.

Meer informatie kun je krijgen
door te bellen naar: 088 506 9412



Crowdfunding Scepter C.V. de Vlavrèters

Terwijl het nieuws in alle media nog steeds wordt beheerst door het Covid-19 virus, is C.V. de Vlavrèters druk doende met de organisatie van het komend vastelaovendseizoen. Werd het afgelopen seizoen nog gekenmerkt door een gebrek aan Prins, Jeugdprins, Bloemenmeisje, Herrensietzung, optocht, recepties, een gebrek aan carnaval dus, het komend seizoen wil C.V. de Vlavrèters er een schepje bovenop doen. Dat doen we niet om de "schade" van het afgelopen seizoen in te halen maar omdat C.V. de Vlavrèters 6 x 11 jaar bestaat in 2022.

Dat jubileumseizoen start al direct na 11 november 2021, toch moeten we dan nog tot het eerste weekend van januari 2022 wachten voordat we echt gaan knallen en dat doen we met de proclamaties van onze jubileumprins (vrijdag 7 januari), onze jubileum Jeugdprins en ons jubileum Bloemenmeisje (beiden op zondag 9 januari).

Zowel Prins als Jeugdprins van C.V. de Vlavrèters dragen een zwart rokkostuum. Zo'n sjiek pak alleen maakt echter nog geen prins, pas wanneer de steek is getooid met de veren, de ketting om de nek hangt en hij de scepter stevig in eigen handen heeft, dan hebben we een Prins en een Jeugdprins.

Die Scepter geeft uitdrukking aan de symbolische macht van de prins tijdens het carnavalsseizoen. De schakels van de ketting symboliseren de verbondenheid van de Raad van 11 maar voor de prins is ook de ketting een uitdrukking van de symbolische macht, vergelijk het maar met de ambtsketting die een burgemeester draagt.

Hoewel het van afstand waarschijnlijk slechts een enkeling opvalt, de huidige scepters en kettingen worden met het nodige kunst,- en vliegwerk toonbaar gehouden en zijn daarom dringend aan vervanging toe.

Het afgelopen seizoen was een seizoen van relatief weinig kosten; geen artiesten die betaald moesten worden, geen wagens en snoep voor de optochten, geen medailles, enzovoort. Daartegenover stond en echter ook geen entreegelden, geen sponsorbijdragen, geen opbrengst van de loterij en geen bijdrage van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade. Per saldo betekent dat een forse financiële aderlating en dat nog wel zo vlak voor ons jubileumseizoen dat we, in en met Welte - Bensroa, groots willen vieren.

Deze uitgebreide introductie leek nodig om tot het volgende te komen. Om een spetterend jubileumseizoen te kunnen vieren, waarin onze prinsen kunnen schitteren met hun nieuwe "kroonjuwelen" is veel geld nodig. Draagt u C.V. de Vlavrèters en de vastelaovend in Welte-Bensroa een warm hart toe, stort dan uw bijdragen op rekeningnummer **NL02 RABO 0169911039** ten name van C.V. de Vlavrèters, onder vermelding van crowdfunding scepter. Ook wanneer u niet zo'n carnavalsvierder bent zijn we heel blij met uw bijdrage.

Met een dankbare groet,
bestuur en leden C.V. de Vlavrèters



Welten *nodigt uit!*

Chapeau Uitvaartzorg

Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart

Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar indien u ons nodig heeft.

Géén extra kosten bij het regelen van de uitvaart in de avonduren en in het weekend.

Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg dan kiest u voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart.



Uw uitvaartverzorgder
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl
www.chapeau-uitvaartzorg.nl



Gratis waardebepaling!

consten

vastgoed

045 30 30 820
Geleenstraat 63, Heerlen

www.consten-vastgoed.nl

absolute

BEAUTY & IMAGE

Schoonheidssalon

Medische schoonheidsspecialisten

Huidverbetering • Acne behandeling
Permanente make-up • Elektrisch ontharen
Camouflage therapie • Wimperextensions
Pedicure • Massage • Visagie • Botox
Fillers • Workshops

W. www.absolutebeautyandimage.nl T. +31 6 23 88 55 45

TANDTECHNIEK VAN INEVELD

**Prothese specialist
Dhr. van Ineveld,
al meer dan
40 jaar een begrip.**

Vakmanschap eist ervaring.
Uw gebitsprothese is mijn zorg.
Kunstgebit opmeten, ook aan huis.

Neem vrijblijvend contact op:
telefoonnummer: 06 13 27 18 42

Welten *nodigt uit!*

PASFOTO'S



OOK DAT IS UW DAWELTEN

STOMERIJ



Bob de
Wijnproever
van
Welten



VAN DE TERRASSEN AAN DE DONAU

BIOLOGISCHE WIJNEN

VANAF € 9,95 PER FLES



Weltertijnstraat 66/B - Welten - Heerlen
dewijnproevervanwelten.nl - 045 - 571 71 74

NIX310

welcome
back!



SHOP.GOULDSTEEN.NL
045 - 750 42 67

www.welkominwelten.nl

Van de dorpsstraat naar de Plastic Soup

Jammer genoeg draagt ook Nederland zijn steentje bij aan de welbekende plastic soup. Overal slingert zwerfafval, ook in Welten. Niet alleen plastic afval, wikkels etc, maar nu ook mondkapjes en zelfs plastic handschoenen. Iedereen ergert zich eraan. Dat een kartonnen bekertje wegduwrelt richting de Geleenbeek en via de Maas in zee terechtkomt: dat willen we toch niet!

De ondernemers doen hun best om hun klanten in extra prullenbakken alles weg te laten gooien, maar tóch is het vaak een rommeltje, met name in het plantsoentje bij de supermarkt. Van de gemeente hoorden wij (BWWB) dat zij meerdere keren per week de prullenbakken leegmaken.

Als het echt te gortig wordt, kan de gemeente gebeld worden (14045), dan komen ze extra leegmaken en vegen. Ook via de website van de gemeente Heerlen kun je melding maken van rommel en overlast. Of via de Heerlen-app op je mobiele telefoon. Onder overlast wordt óók zwerfafval verstaan, want dit trekt inderdaad muizen en ratten aan.

Als je er echt iets aan wilt doen, kun je ook zelf gaan opruimen! En dan ben je echt niet de enige, want ook langs de mooie stranden van Nederland is de lokale bevolking al aan de slag gegaan met opruimacties. Zij ergerden zich ook groen en geel aan de troep op hun stranden.

Alles begint natuurlijk bij de discipline om afval in een vuilnisbak te gooien! Of het mee te nemen als die vuilnisbak vol of niet voorhanden is.

Langzaam verandert het bewustzijn, gelukkig niet alleen in Nederland. Want zwerfafval is een wereldwijd probleem



Vrijwilligerswerk op Parc Imstenrade

Wilt u ook graag iets betekenen voor anderen? Zoekt u voor een paar uur per week een zinvolle invulling? Heeft u affiniteit met ouderen, heeft u tijd, aandacht, geduld, kunt u goed luisteren en bent u een prettige gesprekspartner? Dan is vrijwilligerswerk in het prachtig gelegen Parc Imstenrade misschien iets voor u..

Wij zijn nog op zoek naar

- Kleinschalig groepswonen (dementiezorg) zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen bieden in het groepsproces.
- We zoeken een vrijwilliger met groene vingers voor de aanleg van een tuintje bij onze villa en voor het onderhoud van het dakterras.
- Onze dagbesteding De Salon zoekt enthousiaste vrijwilligers voor in de middag.
- Vrijwilligers met (muzikaal) talent of een bijzondere hobby om onze bewoners te vermaken.
- Een klusjesman die ons kan helpen bij onze dagelijkse klusjes en schilderwerk.
- Een aantal bewoners is opzoek naar een maatje voor wat extra aandacht, een wandeling of een leuk uitje

Is het niet iets voor u zelf, dan kent u in uw netwerk vast wel iemand anders. Graag geef ik nadere informatie over de desbetreffende vacatures. Indien u geïnteresseerd bent, kunnen we ook een afspraak maken.

Dave Otten, coördinator vrijwilligers Parc Imstenrade
d.otten@vitalisgroep.nl, 06-57330398, www.parcimstenrade.nl



DE ONDERNEMER BELICHT



Mijn naam is Karel Arzt. In 2018 startte ik mijn bedrijf Kijk Anders. Aanvankelijk deed ik mijn werkzaamheden vanuit onze woning Benzenrade 1 (naast het Koffiehuuske). Vanaf 1 februari hebben mijn vrouw Daniëlla en ik een kantoorruimte gehuurd in de voormalige Campus van College Rolduc aan de Spekhofstraat in Kerkrade. Daniëlla is Levenscoach terwijl ik mij bezig houdt met Face- en Bodyprofiling. We hebben ieder onze eigen praktijk maar werken ook samen.

Wat is Face- en Bodyprofiling?

Aan de hand van typische lichaams- en gezichtskenmerken kan ik de specifieke karaktereigenschappen van mensen benoemen. Waar zijn ze goed in en waarin wat minder? Wat zijn hun kernkwaliteiten en wat hun valkuilen? Aan de hand van mijn analyses help ik mensen om bijvoorbeeld de juiste studie- of beroepskeuze te maken; assisteer ik als extern adviseur bij het werven van nieuw personeel; geef ik workshops en cursussen in dit vakgebied en maak ik op verzoek een persoonlijke analyse. Samen met Daniëlla trainen we groepen en teams, zodat men elkaar beter leert kennen en rekening kan houden met ieders kwaliteiten. Een bijzondere boeiende wetenschap, die mensen leert op een andere manier naar mede-mensen te kijken en hierdoor minder snel te oordelen.

Meer weten? Kijk eens op onze websites:
www.kijk-anders.nl en www.coach-anders.com.

Reactie van een ondernemer

Blij verrast! Even voel ik mij een VIW (Very Important Weltense). Wat een artikel in onze wijkkrant al niet kan doen.

Leuke reacties, nieuwe social media contacten, warme woorden en ja, ook levensverhalen die spontaan bij een ontmoeting op straat verteld worden. Verhalen van mensen die ik “van gezicht” ken maar nooit echt gesproken heb.

Hoeveel mensen ken jij als zelfstandig ondernemer “van gezicht”? Mensen die je al jaren vriendelijk groet maar waar je eigenlijk weinig van weet. Net zoals zij weinig van jou weten. Jammer, want als ondernemer is het juist belangrijk om zichtbaar te zijn. Dus ik zou zeggen: pak je kans, laat de persoon achter “het gezicht” zien, vertel wat je doet en voel je ook even een VIW.

Tilly van Veen-Jägers
Creatief schrijver, Coach bij UNiK (U en ik)

Ondernemersfonds

Beste ondernemers van Welten,
Sinds zomer 2019 is het Ondernemersfonds actief en ook voor Weltense ondernemers beschikbaar. We hebben al een kleine bijdrage geleverd door het financieren van de bloembakken die nu overal ophangen, maar ook de uitbreiding van de kerstversiering in 2019 hebben we mogen ondersteunen.

Er kan echter nog veel meer. Met name als er goede ideeën zijn om sneller uit Corona te komen. Meestal zijn er prachtige ideeën maar het ontbreekt aan geld of er is toch twijfel omdat je iets voor de 1e keer organiseert. Slaat het wel aan? laat ons je dan helpen om financieel te steunen.

Dit fonds is van ondernemers voor ondernemers. Dus geen bureaucratie, contact met mensen die zelf ondernemer zijn, waardoor zaken snel besloten zijn. Mijn oproep is dan ook aan de ondernemers van Welten: wat kunnen we samen organiseren om weer de “vibe” terug te krijgen en bezoekers aan te trekken? Ik denk graag met jullie mee....

Maurice Dunk
Mail: maurice@ondernemersfondsheerlen.nl
of mobiel : 06-29532112

Miljonair

Het woord "miljonair" stamt uit het latijn van de oude Romeinen.

In het beroemde Colosseum (ofwel het Flavisch Amfitheater) vonden, onder grote publieke belangstelling, in de eerste eeuw na Christus gevechten van gladiatoren plaats en in het even verderop gelegen Circus Maximus de wagenrennen, vaak voor 150.000 toeschouwers.

Een gladiator of wagenmenner die meer dan 1000 zeges had behaald, werd "miljonair" genoemd en rijkelijk beloond.

In Nederland word je miljonair genoemd, als je aan gelden minimaal 1 miljoen euro bezit. Het aantal miljonairs in Nederland bedraagt een kleine 190.000 personen. Mij vindt u niet in de Quote. Nee, de meeste miljonairs wonen in Blaricum, Wassenaar, Bloemendaal, Laren, Haren en Rozen-daal. Ik noem hier nog even niet onze gevluchte vrienden in buitenlandse belastingparadijzen.

Of er in Welten miljonairs wonen, is mij niet bekend, maar ik sluit dat niet uit. Welten is weliswaar geen Wassenaar, maar algemeen bekend is, dat in Welten "het betere volk" woont. Of rijker beter betekent, waag ik te betwijfelen, maar die discussie voeren we wel een andere keer.

Als ik Gaston, Nicolette van Dam of Winston Gerschtanowitz mag geloven, hoor ik binnenkort ook tot upperclass.

Gewoon even meedoen aan de Postcodeloterij, Staatsloterij, Euro Jackpot, Bankgiroloterij, Zonnebloemloterij, het Lottospel of nog andere kans(loze)spelen. Een fortuin wordt mij beloofd.

Elke dag word ik gelokt met het grote geld. Het gaat daarbij niet meer om 1 miljoen, maar vaak om een jackpot van een veelvoud daarvan.

"U maakt kans de volgende winnaar te zijn van 37 miljoen euro!", liegt Jolink mij ongegeneerd toe. En weer gooi ik € 30,- in de grote bodemloze loterijpot.

Het grote geld, het ultieme geluk lonkt, verleidt mij, grijpt mij, misleidt mij!

De loterij-campagnes zijn misleidend, indoctrinerend, brainwashend, ja ronduit terroriserend. Dagelijks worden mij grote prijzen beloofd, maar uiteindelijk moet ik het doen met kortingskaartjes voor een dierentuin die ik laat verlopen, onbekende, veel te dikke tabletten chocolade die mijn cholesterolwaarde omhoog jagen, een blik stroopwafels, die al melig zijn voordat ik het blik heb geopend of een plastic koffer die je zeker niet mee op reis moet nemen. Bullshit allemaal. Geen loterij, maar kloterij. Excusez le mot. We worden

schaamteloos belazerd.

De kans op de miljoenen is miniem klein, maar telkens trap ik er weer in. Wanneer word ik eindelijk eens de gelukkige winnaar, wanneer heb ik die winnende postcode?

Wat moet ik trouwens met 37 miljoen? Waarom geven ze niet 37 mensen 1 miljoen? Dat vergroot in elk geval 37 maal mijn kans op 1 miljoen of kan ik niet rekenen?

Je kunt je toch niet meer op straat vertonen, als je de jackpot wint. Je krijgt opeens heel veel vrienden (allemaal uit groep C), die bepaald geen anderhalve meter afstand meer van jou willen houden.

Ik weet dat ik mezelf voor de gek hou en dat het een grote verlakkerij is al die kansspelen, maar toch doe ik nog één keertje mee. De laatste keer! Echt waar. Dat ZwitserLeven-gevoel wil ik een keer-tje meemaken.

Gun mij één keer het gevoel van die zegenrijke gladiator of wagenmenner en ik zal de arena laten delen in mijn geluk.

"Ave Caesar, morituri te salutant", roep ik naar Paul van der Leek als ik de DA binnenwandel en weer een lot koop, maar uiteindelijk zie ik wel graag het duimpje omhoog en dan mag Welten er een miljonairtje bij optellen.

Noteert u alvast het feestje bij Bert?

Anton Winnikes



GARAGEBEDRIJF

WILLEM BOSCH

**APK KEURING
PERIODIEK
ONDERHOUD**

**ALLE
VOORKOMENDE
REPARATIES**

**WELTERLAAN 49
6419 CN HEERLEN
045-574 00 31
WILLEMBOSCH.NL**