

Stichting Buurtgericht werken Welten Benzenrade

# Welterkoerier

Wijkblad voor *Welten Benzenrade*

Uiterlijke inleverdatum kopij volgende koerier is woensdag 3 feb. 2021 tot 12.00u. Kopij en advertenties stuurt u naar [welterkoerier@gmail.com](mailto:welterkoerier@gmail.com)

## Aanleveren kopij voor de Welterkoerier.

Kopij en foto's t.b.v. activiteiten in Welten kunt u uitsluitend per mail aan de redactie (zie colofon) laten toekomen. Dit onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Teksten dient u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto's en logo's apart in JPEG, advertenties altijd aanleveren in zwart-wit PDF-formaat. Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten die niet op Welten -Benzenrade betrekking hebben worden plaatsings-kosten berekend.

## Blijf naar elkaar omkijken!



# SAMEN STERK

STEUN DE  
ONDERNEMER  
IN JOUW BUURT

#ikkooplokaal

Zorg goed voor elkaar

# Info pagina

## Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer:	112
Gemeente Heerlen:	14045
Beheerder Gemeenschapshuis:	0652683388
Sociaal Buurtteam:	045 7111551
Martinuskerk:	5713225
Politie:	0900-8844
Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via Centrale voor acute gevallen:	0900-8844
Twitter: @POLWeltenBenz	
RD4:	5437186
Nightcare:	5778844
Ziekenhuis:	088-4597777
Dierenambulance:	0900-7009000
Alg. maatschappelijk werk:	045-5604004
Centr. meldpunt huishoudelijk geweld:	5740815
Huishoudelijk geweld: Veilig Thuis (gratis):	0800-2000
Meldpunt anti discriminatie:	5718501
Bureau voor rechtshulp:	5719551
Kindertelefoon:	0800-0432
Meldpunt Overlast en Openbare Ruimte:	14045
Klachtennummer Mondriaan Zorggroep:	
Binnen kantoor tijden	088 506 7700
buiten kantoor tijden	088 506 6262
SPIE, elektriciteit/ straatverlichting/gas:	088 945 0850
Water:	0800-0233040

## Colofon

E-mailadres redactie Welterkoerier:  
[welterkoerier@gmail.com](mailto:welterkoerier@gmail.com)

Contactpersoon BWWB Welterkoerier  
Marion Geurts: [m.h.geurts@home.nl](mailto:m.h.geurts@home.nl)

Secretariaat:  
Buurtgericht Werken Welten Benzenrade  
[info@bwwb.nl](mailto:info@bwwb.nl)

Website: [www.bwwb.nl](http://www.bwwb.nl)  
Facebook: [Buurtgericht Werken Welten Benzenrade](https://www.facebook.com/BuurtgerichtWerkenWeltenBenzenrade)

## Uw onderneming promoten? Plaats hier uw advertentie!

1/4 pagina: € 40  
1/2 pagina: € 75  
1/1 pagina: € 125

Alle prijzen gelden per editie.  
Bij structureel adverteren  
ontvangt u een korting.

Stuur uw (zwart/wit) advertentie naar  
[welterkoerier@gmail.com](mailto:welterkoerier@gmail.com)

## WIST JE DAT.....?

- ondanks de corona-crisis FRISSE WIND (gemeente Heerlen) nog steeds klaar staat om jou of je vereniging te helpen bij het opstarten van projecten voor jouw wijk/buurt;
- dat je juist nu actie kunt ondernemen om straks, ná coronatijd, jouw wijk fijner, leuker te maken en om meer buurtgenoten (opnieuw) te ontmoeten;
- dat Frisse Wind via coaches jouw project of idee kan ondersteunen en (financieel) begeleiden;
- ze er vooral naar streven kleine initiatieven een kans te geven;
- er Heerlen-breed al vele ideeën zijn ingediend of zelfs al in uitvoering zijn: moestuin, pluktuin, crossbaan, jeu-de-boulesbaan, plantenbieb, muziekactiviteiten enz.
- je voor meer info terecht kunt op [www.frissewindheerlen.nl](http://www.frissewindheerlen.nl) of natuurlijk bij de buurtvereniging BWWB [info@bwwb.nl](mailto:info@bwwb.nl)

# Frisse Wind

Pak je kans! Laat die (financiële) mogelijkheden niet liggen!

- je jouw idee of vraag ook kunt voorleggen bij BUURTPRAAT;
- Jordy Jennen en Bob van Bergen (Alcander/Standby) al in meerdere straten/buurtten het gesprek zijn aangegaan met bewoners;
- zij zo proberen te inventariseren wat er leeft? (onder ouderen, maar zeker ook onder jongeren!); waar is behoefte aan? Welke ideeën zijn er?
- zij op basis van die signalen inwoners met elkaar in contact proberen te brengen, of juist met (vrijwilligers)organisaties, verenigingen of gemeente;
- ook de buurtvereniging BWWB hier zijn voordeel mee doet;
- je Jordy en/of Bob binnenkort misschien bij jou in de straat ziet, met of zonder "bakfiets". Spreek je uit!

[www.heerlenstandby.nl](http://www.heerlenstandby.nl)

[jjennen@alcander](mailto:jjennen@alcander)



# Ode aan de Bomen

## Winterwandeling

Deze keer wil ik u meenemen op een wandeling van Welten naar Benzenrade en nog een stukje verder: naar de Euren. Waarschijnlijk kent vrijwel iedere lezer van de Welterkoerier dit fijne stukje landelijkheid. Het is niet al te ver, een uur gaans. Als enkelen het niet (meer) kunnen lopen, dan kunnen ze in gedachten meelopen, ik neem aan dat het bekend terrein is. Ik wil u meenemen naar Benzenrade, naar dat gehucht dat zó zichzelf is gebleven. Ondanks dat je de auto's hoort van drie kanten. Benzenrade wordt omsloten door de snelweg A76, de N281, de zogenoemde Keulse Baan en de John F. Kennedylaan. Alle drie met vrij veel verkeer, dag én nacht. En toch, tóch ervaar je de landelijkheid van Benzenrade zodra je het buurtschap binnenwandelt. De mooi opgeknapt huizen, vaak voormalige boerderijen, de authentieke elektriciteitspalen, de kapel waar altijd een kaarsje brandt en die er altijd mooi verzorgd bijstaat. In de zijstraatjes staan nog enkele originele boerderijen waar op een doordeweekse dag de mussen op straat spelen, in groepjes, zo rustig en prettig kan het er zijn. Alsof je in een dorp op het stille platteland in Frankrijk bent. Héérlijk!

Langs de straat rond de kapel staan enkele bomen, die in het voorjaar opeens allemaal tegelijk wit/roze bloeien en dat is een prachtig gezicht. Je kunt links naast de kapel het bosje in lopen, via een betonnen bruggetje over de Geleenbeek kom je dan in het bronnetjesbos. Als je dit pad helemaal afloopt, met een bocht naar rechts, kom je uit op de Bremersweg. Of je loopt verder door en slaat dan links af de Bremersweg in, die je naar de Benzenraderhof brengt. Tegenover de ingang van de weg die je naar het erf van de boer van de Benzenraderhof voert, staat een opgericht kruisbeeld. Erachter staan drie grote bomen, die er al tamelijk oud uitzien. Het kruis is verankerd aan een van deze lindenbomen. Er is een metalen schildje onder het kruis bevestigd, waar in Limburgs dialect een gebed op geschreven staat. In het boek over Benzenrade, uitgegeven door de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade wordt dit kruisbeeld uiteraard met foto afgebeeld en ook de tekst staat in dit boek. Dit boek heeft als titel: 'Benzenrade, een droom', uitgegeven in oktober 2018.

Op deze winterwandeling neem ik u mee verder de Bremersweg in – of óp - richting buurtschap de Euren. De weg maakt een fraaie bocht, voegt en plooit zich als het ware in het omringende landschap en stuit dan - o, gruwel – op het viaduct van

de N281. Daarover razen de auto's en de zware camions in een woeste vaart door het voormalige bosgebied en het buurtschap de Euren. De bewoners zijn toentertijd moeten vertrekken, op enkele huizen na. Ik probeer mij voor te stellen hoe de bewoners van de twee buurten via dat landelijke, fraaie en bochtige weggetje in vroeger tijden met paard en kar vice versa trokken. Met als achtergrond het Imsteraderbos, groot, uitgestrekt, reikend tot in Duitsland. Wat zullen de voormalige bewoners met gemengde gevoelens op deze onteigening terug kijken.

Als je onder het viaduct bent zie je het kapelletje van de Euren al voor je, ook al goed onderhouden en met bloemen versierd. Ik las dat de kapel in 1987 gerenoveerd is en opnieuw ingezegend. De oorspronkelijke bomen, die er in 1840 bij de oprichting van het kruisbeeld zijn geplant, zijn er niet meer. In de kapel hangt een gedenkplaatje voor een omgekomen soldaat, met een blauwe baret: Marcel Michiel Willems, op 09-03-2003 omgekomen. Ik neem aan dat hij in de Euren woonde. Hij was geboren in 1976, dus slechts 27 jaar oud toen hij omkwam. Arme ouders, arme jongen.

Het buurtschap zelf is behoorlijk uitgedund, er wonen nog slechts enkele bewoners. Iedereen heeft wel een grote tuin, maar mij dunkt dat de herrie van de autobaan dat genoeg verknalt. Tot mijn verbazing zag ik een eucalyptusboom in een van de tuinen! Prachtig en geurig blad heeft deze boom. Thuiskomend zocht ik het op, omdat ik dacht dat een eucalyptusboom hier niet zou kunnen gedijen. Maar dat kan wel degelijk, deze boom kan tot een hoogte van 1800 meter, dus ook in de bergen, goed groeien. Deze eucalyptussoort is bestand tegen vorst en sneeuw. Heel bijzonder om in dit buurtschapje deze boom aan te treffen!

Dus kom uit uw- enigszins gedwongen winterslaap – en wandel eens naar de Euren en weer terug.

**Kitty van Hove-Reijnaerts ( [kvanhove@planet.nl](mailto:kvanhove@planet.nl) )**

## KOERIERTJES

**Te Koop:**

**Boodschappenwagentje: z.g.a.nieuw,**

**tel. 06-29296360.**

# Welten *nodigt uit!*

## Chapeau Uitvaartzorg

Voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart

Chapeau Uitvaartzorg staat voor u klaar indien u ons nodig heeft.

Geén extra kosten bij het regelen van de uitvaart in de avonduren en in het weekend.

Kiest u voor Chapeau Uitvaartzorg dan kiest u voor een betaalbare en stijlvolle uitvaart.



Uw uitvaartverzorgster  
**Roger Krautscheid**

Dag en nacht bereikbaar  
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86, 6419 CM Heerlen  
info@chapeau-uitvaartzorg.nl  
www.chapeau-uitvaartzorg.nl



## NEW WEBSHOP



shop.goudsteen.nl

**robrecht**  
juridisch advies

## Een uur gratis juridisch advies bij u thuis?

*Ik kom graag langs voor een goed gesprek en een lekker kopje koffie. Bel of mail mij gerust voor een afspraak.*

*Rob Luijten, Juridisch adviseur*

**Robrecht juridisch advies**  
Weltertuijnstraat 16  
6419 CT Heerlen

**Tel** +31 (0)6 51 08 63 39  
**Mail** rob@robrechtadvies.nl  
**Web** www.robrechtadvies.nl



- Her- en verstellwerk aan kleding.
- Maatkleding voor dames, heren en kinderen.
- Ontwerpen en (ver-)maken van:
  - Bruids- en communiciekleding.
  - Gelegenheidskleding.
- Het vermaken en maken van gordijnen.
- Herstellen van leren kledingstukken.
- Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

## Atelier 't Schaartje

Dr. Goossensstraat 46  
6419 CE Heerlen  
Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067  
Email: tschaartje@bima.nl  
www.Ateliertschaartje.nl  
Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, of op verzoek ook service aan huis.

# Welten nodigt uit!



**gratis  
spreekuur**

DINSDAG 15.30 - 17.00 UUR  
DONDERDAG 17.00 - 18.00 UUR  
045 30 30 820

Golenistraat 63, Heerlen

**045-5713888**

Ruys de Beerenbroucklaan 16, Heerlen  
[www.luijtenadvocaten.nl](http://www.luijtenadvocaten.nl)

**FAMILIERECHT  
EN ERFRECHT  
SPECIALISTEN**



**Luijten**  
advocaten

## AAN ALLE OUDERS IN WELTEN

Wat doen we het toch goed hé,  
voor onze kinderen? We geven ze liefde,  
gezond eten en aandacht. We zorgen voor ze:  
wekelijks naar sport- of muziekles en twee keer  
per jaar naar de tandarts.

Maar... hoe zorgen we voor hun ogen?

Onze kinderen zijn steeds minder buiten,  
zitten dagenlang te gamen en  
kijken elke dag uren dichtbij  
op schermpjes.

Bijziendheid,  
dus veraf slecht zien,  
is een groeiend probleem  
onder kinderen. Op dit moment  
is al een kwart van de 13-jarigen  
in Nederland bijziend. En een bril  
is niet de oplossing: die helpt niet op  
de lange termijn. Maar hun ogen hebben  
ze nog wel hun hele leven nodig.

Toch?

Zorg ook voor de ogen van je kind;  
doe de Kijk Verder oogcheck.



**KIJK VERDER**  
[ikijkverder.nl](http://ikijkverder.nl)

Van der **Bijl Optiek**

Weltertuinstraat 68/a | 6419 CV Heerlen  
Tel: 045 - 571 40 42  
[vanderbijloptiek.nl](http://vanderbijloptiek.nl)



**DE PRAKTIJK  
BLIJFT OPEN  
VOOR ALLE  
BEHANDELINGEN**

**Loebna Tajran  
Tom Koppers**

Rector Poelsplein 2  
6419 CZ Heerlen  
tel: 045 - 571 23 43  
[fysiotherapiewelten.nl](http://fysiotherapiewelten.nl)

**Fysiotherapie Welten**

# Bedenk jij het motto van het jubileum seizoen van C.V. de Vlavrèters?

Al snel nadat de laatste liedjes van het afgelopen carnavalsseizoen waren gezongen en de laatste pilsjes waren gedronken raakte de wereld in de greep van het Covid-19 virus. Zonder dat virus hadden we enkele weken geleden de 65e prins van C.V. de Vlavrèters geproclameerd en snel daarna ook de nieuwe jeugdprins en bloemenmeisje aan Welte-Bensroa bekend gemaakt. Door corona moesten we helaas allemaal pas op de plaats maken en dat geldt natuurlijk ook voor C.V. de Vlavrèters. Al snel na de zomer hebben we daarom besloten om carnaval dit seizoen maar een keer "over te slaan" en alle energie te steken in ons jubileumseizoen.

Komend seizoen bestaat C.V. de Vlavrèters immers 6 x 11 jaar !!



Dat willen we natuurlijk groots vieren. Bijzonder is dat we aan dat jubileumseizoen een motto willen verbinden en dat motto gaan we nu eens niet zelf bedenken. We roepen daarom iedereen op om een leuk, pakkend motto te bedenken, passend bij het jubileum van onze vereniging. Je kunt jouw motto uiterlijk op 15 februari 2021 (inderdaad dan zou dit jaar onze optocht zijn) sturen naar; [secretarisjubileum@cvdevlavreters.nl](mailto:secretarisjubileum@cvdevlavreters.nl)

Eeuwige roem in Welte-Bensroa en bijschrijving in de analen van C.V. de Vlavrèters zal naar verwachting de drijfveer zijn van menig mottodichter. Toch wil C.V. de Vlavrèters het hier niet bij laten. De bedenker van het winnende motto zal tijdens het jubileumseizoen op passende wijze worden geëerd voor zijn of haar belangrijke bijdrage aan een geslaagd jubileumseizoen. Over hoe we dat doen kunnen we gelukkig nog een hele tijd nadenken.

# Online Carnavals zitting groot succes!

Afgelopen zaterdag werd in meer dan 150 huiskamers via een livestream genoten van een sfeervolle carnavalszitting. Door optredens van artiesten als o.a. onze eigen Dörpsgekke, Big Benny, Hub Stassen en Marleen Rutten werd het een groot succes.

Dit mooie initiatief, bedoeld ter ondersteuning van ons dorpscafé, werd georganiseerd door Ralf Beuken. Bijgestaan door technicus Paul Erven, DJ Tim Luyten (Licht & geluid) en natuurlijk Bert zelf. Een 3-voudig ALAAF!



# Nationale Tuinvogeltelling: ook in Welten Benzenrade?

Vogels tellen in tuin of balkon. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland verzorgen ook dit jaar de Nationale Tuinvogeltelling. Dat is dit jaar op **vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari**.

"Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen", is te lezen op [www.vogelbescherming.nl](http://www.vogelbescherming.nl), waar alle praktische informatie alsmede de spelregels over de telling te vinden is. Deze Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd. Vorig jaar deden ruim 90.000 personen mee aan de telling. Zij telden ruim anderhalf miljoen vogels, een telrecord!

Limburgers liepen niet echt warm voor het tellen van vogels. In deze provincie namen in 2020 maar 4700 mensen deel aan de actie. Samen met Zuid-Holland scoorde Limburg het slechts van alle provincies.

Dat gaat dit jaar toch niet gebeuren! Nu iedereen veel thuis zit, is het een uitgelezen kans om deze keer wèl mee te doen. Juist in Limburg zijn er veel bijzondere vogels te zien, die in andere provincies niet zo veel voorkomen. Voor kinderen ook een mooie kans om de vogels in eigen tuin of balkon te ontdekken. Op de site van de Vogelbescherming staat precies hoe je alles moet noteren en hoe je je observatie het beste kan doen.



## Hoest

Van jongs af aan kuch of hoest ik geregeld, de hele dag door.

Heb ik daar last van? Nauwelijks, maar mijn omgeving wel.

Ik herinner mij nog de fietstocht die ik met mijn broer in 1972 maakte van Heerlen naar Rome; een tocht van, ik meen, 1600 kilometer. We reden gemiddeld 150 kilometer per dag.

Alle soorten weertypes hebben we ervaren tijdens deze etappekoers, van helemaal doorweekt in Baden-Baden tot bijna verschroeid van de hitte in Livorno aan de Tyrreense Zee.

Opmerkelijk was de hoeveelheid drank en eten welke wij elke dag tot ons namen, wel vier- tot vijfmaal meer dan normaal, maar dat was ook wel nodig om de energiereserves telkens weer aan te vullen.

Maar het meest opmerkelijke, althans voor mijn broer, was toch wel mijn voortdurend gekuch en gehoest. Hij werd er knettergek van en reed daarom vaak wel honderd meter voor of achter mij, zodat hij het niet hoefde te horen.

Onze broederrelatie is gelukkig door mijn "tik", want dat is het ook eigenlijk wel, niet duurzaam verstoord geraakt.

Toen we eindelijk aan het eind van onze prestatie het Sint Pietersplein in Rome opdraaiden, kwam net toevallig de Paus (Paulus VI) voorbij in

zijn ietwat merkwaardig mobiel. Hij zag ons en zwaaide, maar toen ik de Heilige Vader kuchend en hoestend tegemoet reed voor een spontane audiëntie, gaf hij opdracht aan zijn chauffeur om er snel vandoor te gaan. Jammer en vreemd, want er was toen nog geen coronacrisis, maar de Paus is natuurlijk wel een profeet. En toch voelde onze bijna-ontmoeting met de Paus als een soort kroon op onze fietstocht.

Mijn vrienden hebben zich ook wel eens afgevraagd waarom ik de hele dag kuch en/of hoest, maar ik kon hen geruststellen. "Het is een soort nervositeit-tik", zei ik dan.

Mijn vrouw is inmiddels wel zo langzamerhand gewend geraakt aan mijn tik, maar vindt het vreselijk als ik kuchend of hoestend een bioscoop- of theaterzaal binnenkom of een kerk. Ze wil zo onopvallend en geruisloos mogelijk het betreffende gebouw betreden. Toch krijg ik het dan altijd weer voor elkaar kuchend binnen te komen, zodat de hele zaal zich omdraait en alle aandacht op ons gericht wordt. Mijn vrouw gruwet ervan. Het voelt dan telkens voor haar als een soort spitsroeden moeten lopen langs de kerkbanken of richting plaats in de zaal. Ik ben mij van geen kwaad

bewust. Mijn vrouw kan mij dan wel achter het behang plakken, maar ja, in elk huwelijk is wel wat en gelukkig houdt ze toch van me. Toch?

Tegenwoordig ben ik al helemaal een soort outlaw, als ik vriendelijk en vrolijk door Welten wandel maar bij de eerste beste kuch of kleine hoest onmiddellijk ernstig en angstig wordt aangekeken, alsof ik een melaatse ben met hiv of een verdwaalde Chinese Brit met de meest besmettelijke variant van het Covid 19-virus. Ze lopen snel met een grote boog om me heen, en nog wel zonder te groeten.

Ik kan dan wel hier en nu roepen, dat er niks aan de hand is en niemand zich zorgen hoeft te maken in mijn aanwezigheid, maar de al veel te lang durende corona-crisis en alle verhalen daarover, elke dag weer in de krant, op de radio en televisie (je hoort niks anders meer!) hebben de mensen bang gemaakt. Het zelfvertrouwen is bij velen van ons aangetast.

Ik ben een roepende in de woestijn, zoals Johannes de Doper zich voelde, maar naar hem werd wel degelijk geluisterd. Gelukkig komt onze zielenherder Rick Blom binnenkort bij ons thuis op de koffie, want hij is niet bang voor mij. Misschien kan hij mij van mijn kuch en hoest verlossen, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

**Anton Winnikes**

# HEERLIJK TOT RUST KOMEN IN DEZE BIZARRE TIJD?

Zware deken 5,5 KILO,  
groot formaat 150 x 200 cm

169<sup>99</sup>  
NU VOOR  
**49<sup>99</sup>**

**LUCOVITAAL**

**Verzwarings  
Deken**

**OP=OP**

- ✓ Druk deken brengt lichaam tot rust
- ✓ Kalmeert bij stress
- ✓ Veiligheid bij angst
- ✓ Psychische onrust
- ✓ Bij ADHD, Depressie, Onrust

5,5 KG 150 x 200 CM

**Lucovitaal<sup>®</sup>, Krachtig & Goedkoop!<sup>®</sup>**



Drogisterij & Parfumerie

**Welten**

Waterloopleiweg 10 • 5418 CV Heerlen • Tel. 045 - 571 0000

